

Formandsberetning for året 2019

Kære Hærvejskor

side 1

Så fik vi igen mere end 100 gode timer sammen i 2019. Kvalitetstid, som jo er den rene sundhedskur, hvis vi skal tro de mange forskningsresultater, der vælter frem i disse sangglade tider, og viser, at det at synge i kor har en lang række positive sundhedseffekter. I 2010 fik man i Tyskland de første 'syngende sygehuse', i dag har man over 25, hvor patienterne ved at deltage i sang oplever mindre stress, stærkere immunforsvar og færre smerter.

Jeg selv havde lidt undt i ryggen i går – det er helt væk nu..... Tænk, hvor gamle vi kan blive, hvis vi fortsætter sådan med at synge.

Nu drejer det sig imidlertid om vores kor, og det er et særligt privilegium som formand at få ordet for at aflægge beretning om året 2019 - der gik som det skulle.

Denne beretning vil nok blive lidt længere en sædvanlig – og omhandler også lidt mere end 2019 - men jeg håber at I – som I plejer – også bærer over med mig denne gang.

Side 2

Og på vegne af hele bestyrelsen skal jeg så med denne beretning igen dokumentere, at koret i 2019 har bevæget sig i den retning, som generalforsamlingen og foreningen har ønsket og besluttet. Selvfølgelig er det verden set med mine briller – men jeg håber at kunne udtrykke mig på hele bestyrelsens vegne – og at I alle kan genkende det, jeg fortæller om.

Vores lille korforening bygger jo på demokratiske principper, det vi gør at vi tager beslutninger sammen, og at ethvert medlem har ret til at komme til orde og kan stille forslag til generalforsamlingen – som vi så med lidt til debat kan afgøre i fællesskab. Husk det – og giv også jeres mening til kende i dag.

I det daglige er det jo naturligvis bestyrelsen, der afgør tingene – ud fra hvad vi mener koret vil og har besluttet, og ud fra, hvad vi finder bedst og hvad vi tror på koret vil være med til – og det kræver jo, at vi ved hvor vi har hinanden – og har tillid til hinanden.

2019 var jo et særligt udfordret år – for bestyrelsen, og koret som helhed - præget af, at vi skulle finde en ny dirigent. Et kor er jo fuldstændig afhængig af en god dirigent – og det er

Side 3

jo ikke nogen selvfølge, at vi kan finde sådan en, som vil ha' os og som vi kan lide. Ved sidste års generalforsamling var vi helt uafklaret – og efter et efterår uden resultater var det svært at se nogen løsning- og at nogen kunne erstatte Benny. Vi var stadig optimistiske – men havde ikke så meget at ha' det i – for der er langt mellem gode dirigent tilbud.

Benny gav os heldigvis en lang frist til at finde en afløser. Og mange af jer bød ind med forslag, og emner som vi forfulgte - men det var svært og usikkert, og vi kom jo godt hen på foråret, inden Hanne pludselig reflekterede på vores annonce i Danske Kor – og så kørte toget.

Vi holdt det første møde med Hanne den 20. maj – efter at Benny var trådt af – og det tog ikke langt tid før vi i bestyrelsen var overbevist om, at Hanne var den rette person og kunne levere det vi ønskede.

Nu fik vi en veluddannet dirigent, som samtidig var ferm på klaveret – og da vi havde gode erfaringer med nye dirigenter – vi var også Bennys første kor – så kunne vi gå på sommerferie, med ro i maven, vel vidende, at vi havde løst vores opgave - og koret kunne køre videre, - ja mange store sten faldt fra vores hjerter i det forår.

Side 4

Vi aftalte med Hanne, at hun som vores dirigent og direktør selvfølgelig kunne lægge sin egen linje – og de ting som Hanne pegede på passede fint med det bestyrelsen gerne ville. Vi var indstillet på nye tider, og følte os fra starten trygge med Hanne i førerstolen

Hanne gav udtryk for, at hun selvfølgelig gerne ville forny koret lidt – prøve nye sange, gerne finde flere lidt yngre medlemmer, synge mange fællessange, have ordnede forhold med seriøst, konstant fremmøde og en sund og åben dialog mellem leder og medlemmer.

Meget af det er allerede sket – og det er nu op til os, at bære planen ud i livet, og sikre, at Hanne også får en god oplevelse med Hærvejskoret.

Selv om ansættelse af en ny dirigent havde første prioritet i foråret 2019, skulle vi også slutte ordentligt af med vores gamle dirigent.

Vi brugte øveaftenerne i foråret 2019 til at forberede en forårskoncert den 11. april – og fik nok sammensat et program, der lå lige i overkanten af, hvad vi kunne nå at indøve.

I hvert fald gik vi til koncerten med lidt snurren i maven, vel vidende, at flere af sangene ikke helt sad som de skulle.

Rigtig mange var kommet for at høre os og sige farvel til Benny – ja selv vores kommende dirigent sad på tilskuerpladsen . Og ganske, som det var forudsigeligt, når vi ikke havde fået terpet alle sangene helt på plads, leverede vi en lidt usikker og til tider nærmest falsk koncert.

Måske vi også var lidt nervøse, fordi vi så gerne ville vise Hanne, hvor dygtigt et kor hun skulle overtage – men for en gang skyld mislykkedes det. Synd for Benny, der havde satset stort på at slutte med maner. Og heldigt, at vi ikke fik jaget Hanne væk, inden det hele var begyndt.

Nå, men det var jo nok mest os selv der oplevede usikkerheden – vores trofaste tilhørere var såmænd nok rimeligt tilfredse med koncerten.

Heldigvis fik vi rådet bod på denne lidt kedelige hændelse. Koret havde planlagt en sommerudflugt den 12. maj – som erstatning for en medvirken i gudstjeneste i Sdr. Felding, hvor præsten af uransagelige årsager lige pludselig ikke ville ha' os på besøg som aftalt.

Vi tog til Carl Henning Pedersens kunstmuseum i Herning, hvor vi spiste en velsmagende og økologisk frokost - og herefter – midt mellem alle de flotte kunstværker sang en fejlfri koncert for de få ansatte i museet - her var vi fri af nerverne og havde styr på noderne, og Benny kunne træde af med en fornemmelse af, at koret alligevel godt kunne – og vi have gjort det rigtig godt.

Efter koncerten fik vi en interessant rundvisning i det kridhvide Birk område – med symmetriske haver, skulpturpark og flotte arkitektoniske bygninger – alt sammen serveret i et vidunderligt sommervejr af engagerede guider.

Dagen sluttede hjemme i min have i Brande, hvor vi med et koldt glas boblevin i hænderne kunne sige rigtig mange tak til Benny – for ti gode år fyldt med sangglæde og store oplevelser.

Efter en velfortjent sommerferie startede så korets nye liv: Den 5. september mødtes koret med vores nye dirigent, stort set alle gamle medlemmer var mødt op – og enkelte nye - og vi fik et roligt og lærerigt efterår, hvor vi fandt sammen med Hanne omkring gamle og nye sange, der den 12. december blev afsunget til en dejlig julekoncert i Nr. Snede Kirke. Flot resultat, når man tænker på, at vi kun havde 15 øveaftener til at få samarbejdet mellem dirigent og kor til at fungere, så vi kunne afgive koncert.

I nutidens ledelsesfilosofi er man meget bevidst om, at man opnår de bedste resultater, når medarbejderne i en organisation føler sig trygge, afslappede og set.

Noget af det vigtigste i vores korarbejde, eller aftenskole, er også, at vi kan føle os trygge og velkommen i flokken. Hvornår yder vi det bedste, hvornår er oplevelsen størst for os alle sammen ? Det er når vi har det godt, føler os trygge og føler glæden ved at yde noget sammen. Og her hviler en stor opgave på dirigent og bestyrelse.

Bestyrelsen har som opgave, at lave et program, hvor kormedlemmerne vil være med, et program, som udfordrer os inden for de rammer og færdigheder koret har.

Programmet skal passe med det, vores dirigent kan og vil være med til – og har tid til – og så skal repertoireet naturligvis passe til korets faglige niveau.

Koret er jo organiseret under aftenskoleloven, og husk derfor altid, at dirigenten er ansat til at undervise koret 2 1/2 time om ugen i ca. 14 lektioner pr. halvår – slut!

Men vi har bare været vant til, at vores dirigenter har deltaget langt ud over dette krav - fordi vores dirigenter har villet Hærvejskoret – har villet noget med os - og derfor - ud over de få betalte time - har deltaget i bestyrelsesmøder, koncerter, udflugter, rejser og alt det, der er med til at få koret til at hænge sammen - og skaber det gode sammenhold.

Og sådan en dirigent har vi også fundet denne gang - kære kormedlemmer – og glæd jer rigtig meget over det. Sådanne dejlige mennesker hænger ikke på træerne i dag – og vi har bare været så fantastisk heldige, at Hanne fra dag 1 har villet koret – og kastet sig selv og alt sin viden og kraft ud i en helt ny opgave som korleder.

Selvfølgelig tager det tid at finde ud af hvordan sådan et samarbejde fungerer, og Hanne kommer som helt ny op mod et gammelt sammentømret kor – hvor plejer og gamle traditioner lever i bedste velgående.

Og selvfølgelig kan bestyrelsen og dirigenten ikke altid ramme et program, som alle 35 kor-medlemmer elsker lige højt - Hanne vil naturligvis nu skabe sit eget kor med alt det hun kan og værdisætter og selvfølgelig vil der så komme ændringer i forhold til det vi plejer - og sådan har det i øvrigt været hver gang, vi har skifter dirigent.

Vores store opgave som kormedlemmer er så at spille med og finde os til rette i de nye omgivelser - at give Hanne chancen for at komme ind, at komme til rette og på plads - og give rum til at prøve det af, som hun kan og vil give os. Det er en udfordring for alle, men når det lykkes er betalingen tårnhøj i kraft at alle de gode oplevelser vi får sammen.

- Og oveni, var det så lige det der med den positive effekt på helbredet – husk nu det.

Dirigenten er og bliver vores direktør og leder, og har hermed retten til at bestemme og lægge korets linje – selvfølgelig sammen med bestyrelsen, som gerne stiller sig til rådighed med gode råd og mange års erfaring. Men, at vi begynder på en ny tid hver gang vi skifter dirigent er ufravigeligt – og vi er helt bevidste om, at der kan være nogle, som så vælger at finde nye veje. OK for det – sådan fungerer det også ude i virkeligheden.

Men os der er tilbage - og det er jo heldigvis de fleste – vi har en særlig forpligtelse til at bakke Hanne op og spille med på de instrumenter, som nu benyttes i koret.

Alt dette være sagt, også fordi vi har oplevet, at vores æresmedlem og korets første dirigent her efter nytår har henvendt sig til Hanne, fordi – som han sagde - 'nogen' i koret ikke er helt tilfreds med den måde det kører på

Hertil kan jeg kun sige, at den metode virker ikke – og det har den aldrig gjort, selv om vi ad samme kanal mange gange er blevet irettesat og belært om hvor godt det var i gamle dage.

Hanne har bestyrelsens fulde opbakning til det hun er i gang med – og Hanne og vi i bestyrelsen er alle åbne for forslag og kritik – men gå den rigtig vej – direkte til Hanne eller bestyrelsen, så skal vi nok lytte og tage os af det.

Vær aldrig i tvivl om, at dirigent og bestyrelse kun vil det allerbedste for koret – og vi gør vort bedste, fordi vi elsker koret – men vi kan ikke være forpligtet ud over vores evner - og det sætter jo desværre nogle væsentlige begrænsninger for nogen af os.

Og nu er tiden kommet til at skifte spor og prøve nye udfordringer – men inden vi kaster os ud i det, vil jeg lige se lidt tilbage i tiden.

Jeg kom med i Hærvejskoret for ca 26 år siden, omkring 93/ 94, og jeg har altid oplevet et levende kor, som har udfordret sig selv og været med i et utal af forskellige arrangementer, store som små - og det har været ualmindelig spændende og givende – og - set i lyset af min indledning - jeg er ikke i tvivl om, at mit gode helbred i dag skyldes alle de gode år i koret.

I 1998 blev jeg - lidt uventet - opfordret til at tage formandsposten og kan så i dag se tilbage på 22 gode år, med fantastiske oplevelser sammen med bestyrelsen og koret.

1998 var også det år, hvor vi sagde farvel til Johannes Mynster som dirigent – med en fantastisk afskedskoncert med professionelle solister og firhændig klaverakkompagnement – vi sang Carl Nielsens Elverskud i Nr. Snede Kirke. Og pludselig stod jeg midt i opgaven med at finde en ny dirigent og skulle være med til at tilrettelægge korets linje. Og sådan har det i øvrigt været siden.....

Sammen med koret har jeg som formand oplevet mange glade kormedlemmer, fire dirigenter, store og små koncerter, koncerter indendørs og udendørs, i sol og regn. Vi har sunget i et utal af kirker, til et stort antal af forskelligartede arrangementer, alene eller sammen med andre kor - med musik - fra én guitar eller et klaver, over fine kammerensambler til store symfoniorkestre. Jeg har indtil videre nået at være med til over 100 koncerter gennem årene. Hvad mere kan man som amatørsanger forlange ?

Jeg har været sammen med jer på mange dejlige og spændende udflugter rundt i hele Danmark, rejser til Tyskland, Polen, Holland, Irland – ja de gode minder står i kø, og giver for mig et flot billede af et kor, som altid har fungeret og hvor medlemmerne altid har arbejdet med og sammen - og jeg føler virkelig, at vi har villet hinanden. Vi har alle årene været godt besat på alle stemmer, og vores uro omkring at 'nu må koret da snart have overlevet sig selv' - eller: kan vi blive ved med at levere' osv. er altid blevet gjort til skamme.

Det hele har været en fantastisk rejse – og det har været en meget meningsfyldt opgave som formand at være bannerfører for koret. Vi er jo som mennesker skabt til at arbejde, og når arbejdet er interessant og givende og medlemmerne vil lege med, er det jo lønnen i sig selv. Er det ikke sådan man siger i disse frivilligtider.

I 1993/94 kom jeg – efter at have været tilskuer til en forrygende julekoncert med Hærvejskoret i Skærlund Kirke i Brande - med i et kor som, ligesom i dag, sprudlede af energi og sangglæde. Nogen medlemmer er undervejs faldet fra eller har forladt koret – men altid er der kommet nye til – og vi er i dag stort set lige så mange, som da jeg kom med for over 25 år siden – og det er da flot.

Ja - nogen medlemmer har såmænd været med i koret fra starten tilbage i tresserne og halvfjerdserne - og er her stadig – det er vildt imponerende. Mon ikke, at sådan en god kerne af erfarne medlemmer kombineret med at der løbende kommer nye og yngre sangere til, er en af årsagerne til korets stabilitet og bæredygtighed – koret hviler på et godt fundament og har en fantastisk og uvurderlig historie og masser af erfaring at bygge på. Det skal vi værne om, og jeg synes vi har så utrolig meget at sige hinanden tak for..

Og i min formandsperiode er vi gået fra, at alt blev skrevet på papir, sendt med posten eller talt gennem telefonen, til at vi nu kun snakker sammen via nettet, mails og hjemmeside – en udvikling der har reduceret bestyrelsesens arbejde rigtig meget og gjort det hele meget hurtigere og lettere.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi er godt rustet til at møde fremtiden – og jeg er overbevist om, at vi stadig kan opleve store udfordringer og fornyelse – både på medlemsfronten og omkring vores sang.

Jeg har valgt at stoppe som formand nu, og jeg kan godt mærke, hvor svært det er – men jeg tror koret vil have godt at få en ny formand eller forkvinde med nye briller, som sammen med vores nye dirigent kan skabe den fornyelse, vi har behov for.

Jeg er glad for at kunne træde af på et tidspunkt hvor koret kører så godt - ny dirigent er på plads, medlemstallet er i top, der er ro på bænken og verden og fremtiden ligger og venter på os derude.

Jeg vil gerne sige tak til den siddende bestyrelse – for et altid velfungerende samarbejde uden ævl og kævl – bestyrelsesmøder, hvor arbejde og kaffehygge har gået op i en større enhed , ja, tak til både nuværende og de foregående bestyrelser for alle de gode timer, som i den grad har været præget af hjertevarme, seriøsitet og stabilitet. En særlig tak til Inge-Lise, for din indsats som kasserer. Det har du været god til, og vi har fuld forståelse for, at du i din situation vælger at stoppe i koret nu - og vi vil savne dig rigtig meget.

Jeg har kun oplevet 15 forskellige bestyrelsesmedlemmer igennem de 22 år, to har såmænd været med alle årene også før jeg selv kom til – og det er da fantastisk, og siger noget om, hvor sjovt der er at være med i Hærvejskorets bestyrelse.

Jeg synes altid vi har bakket hinanden op, uanset hvad vi fandt på - vi har løst udfordringer og konflikter i mindelighed, og jeg har altid været glad for bestyrelsesarbejdet og er så stolt af vores kor – og jeg har holdt - og holder stadig utrolig meget af jer alle sammen.

Jeg fortsætter naturligvis i koret som ydmyg, menig tenor, og glæder mig såmænd også lidt til blive menig medlem igen. Jeg vil savne bestyrelsesarbejdet, rigtig meget – men nu skal der altså nye kræfter til – og jeg vil bare sidde nede bagved og nyde at synge igennem!

Tak for et vellykket år 2019 og tak til jer alle i koret for jeres loyalitet og tillid til mig som formand igennem fornøjelige 22 år.

Velkommen og held og lykke til den nye bestyrelse vi får valgt i aften – jeg glæder mig meget til alle de oplevelser vi skal have sammen i de kommende år.

Mange tak.

23. januar 2020, Mogens